

# SOGNEUDFLUGT PÅ 'SYNNEJYSK'

Lundum og Hansteds årlige udflugt den 26. august 2021 gik til Frøslevlejren med hele to stop i Bov for besøg i kirken og på kroen.

*Tekst: Søren N. F. Jensen*

Tunge skyer over Hansted kirke forvandlede langsomt til solskin og blå himmel, som bussen førte de forventningsfulde deltagere sydpå. Fællessangen i bussen var måske medvirkende til at, vejret skiftede? Morgen- og solsange gjorde i hvert fald sit til at sætte gang i stemmebånd og snakketøj. Snakken på sæderne blev dog afbrudt, da dagens store quiz blev blæst i gang, hvor kendte salmer gennem oversættelse til latin, græsk og hebraisk var blevet næsten ukendeliggjort.

Da bussen nåede frem til turens første stop, Bov kirke, blev de smurte rundstykker og den hjemmebryggede kaffe nydt uden for den smukke middelalderkirke. Loftet i Bov kirke er (næsten) ligeså himmelblåt som det nye loft i Lundum kirke, men Bov kirke rummer også mange andre spændende genstande og historier, som kirkens flinke rundviser livligt fortalte om. De utallige krige og forskellige tilhørsforhold for den Sønderjyske landsby har sat sit præg på kirkens arkitektur, så kirken i dag, blandt andre særligheder, har hele to døbefonte.

## **Foredrag i Frøslevlejren**

Turens andet stop var foredrag om Danmarks nok mest kendte interneringslejr for nazisternes krigsfanger; Frøslevlejren, hvis historie blev fortalt på levende vis. Blandt de mange gode historier var f.eks. fortællingen om de indsattes kreative påfund med en stjålet grydeske, som var blevet ombygget til en banjo; eller hvad med den om de over 90 forskellige kommandoenheder, som de indsatte blev inddelt i? Lyder "tårn-cykel-passer"-kommandoen ikke som en absolut nødvendig enhed!?

Det var dog ikke sjov og ballade det hele, for faren ved at blive sendt videre sydpå til én af de "rigtige" koncentrationslejre lå konstant under overfladen, og den psykiske belastning ved tanken om en sådan skæbne kunne gøre selv de modigste mænd og kvinder frygtsomme.

## **Frokost på Bovs gamle kro og fritid i det store museum**

Efter en lille forsikelse, pga. en ufrivillig skovtur for nogle af selskabets deltagere, var sulten blevet ganske stor, så Bov kros lækre flæskesteg faldt i god jord i de rumlende maver. En isbombe til dessert gjorde kun smilene større, inden turen gik tilbage til Frøslevlejren for på egen hånd at udforske det store museum. Her blev der tid til blandt andet at undersøge livet i lejren under besættelsestiden og de øvrige kreationer (kortspil, skakbræt, underjordisk radiostation mv.), som de indsatte havde formået at bygge uden at blive afsløret.

## **Vi glæder os til næste år**

Efter endt kaffehygge, køretur, quiz og kammersang landede bussen kl. 18 på parkeringspladsen ved Hansted kirke. Endnu en skøn udflugtsdag var til ende, og vi ser nu frem til næste års udflugt. Der er allerede lagt tanker i støbeskeen til turen, men årets udflugt inspirerede også til foredrag, som aktivitetsudvalget vil tage op, i løbet af efteråret.

Tak til alle deltagere for en dejlig tur.